

'T DAISELS KATTEBELLETJE



Jaargang 4,
nummer 7

December 2007

Lid worden van onze Heemkundige Kring: een verstandige beslissing!

- Voor 15,00 euro ben je een gans jaar lid, word je uitgenodigd naar onze activiteiten en ontvang je het jaarboek "Dadingisila Heemkundige sprokkels" helemaal gratis
- Vanaf 25,00 euro ben je erelid en kan je veel van onze activiteiten gratis meemaken!

Heemkundige kring "Dadingisila" vzw

Prettige eindejaarsfeesten en een gelukkig 2008!

Onze heemkundige kring sluit een *bijzonder vruchtbaar jaar* af. Onze *eigen activiteiten* kenden veel bijval, vooral de recente tentoonstelling rond winkels en herbergen: **500 bezoekers** kwamen herinneringen ophalen aan het vroegere dorpsbeeld. *De school werkte mee* aan dit project en op die manier werd het vak geschiedenis opeens heel gripbaar en aantrekkelijk, wat ons betreft, zeker voor herhaling vatbaar!

Ons ledenaantal is gestegen **tot net boven de 250 gezinnen** en blijft nog stijgen, een bewijs dat ons werk geapprecieerd wordt.

We werkten ook mee aan activiteiten van andere verenigingen en organisaties, wat steeds een verrijking en verruiming betekent.

Ons archief is dankzij allerlei giften weer uitgebreid, werk aan de winkel voor onze archivaris dus. Het kan ook op steeds meer belangstelling rekenen van historici of studenten en mensen die zich met familiekunde inlaten, wat ons enkel maar kan verheugen.

Dit jaar konden we de pastoor en de kerkfabriek overtuigen om *schilderijen te laten restaureren* en om *de attributen van Ridder Jan* in een mooiere kast te tonen. Het resultaat is prachtig, zeker een bezoekje waard.

Kortom, we sluiten een mooi jaar af en hopen op een al even mooi 2008. Plannen hebben we al, uw hulp bij enkele van de activiteiten zal zeer van pas komen. Lees onze oproepen.

We blijven ook rekenen op jullie lidmaatschap, want dank zij jullie financiële bijdrage kunnen we apparatuur aanschaffen zoals een computer, een dictafoon, een digitale camera etc. allemaal noodzakelijk voor een hedendaagse werking die we steeds willen uitbreiden.

Een grote **DANKUWEL** aan wie al lid is en meteen ook een oproep aan de anderen om zich lid te maken. De voorwaarden vindt u hiernaast.





Als vzw zijn wij strikt aan onze statuten gebonden. Zo verzekeren wij ons ervan dat het archief in Dadizele blijft en nooit in private handen terecht komt !



OPROEP 1: gezinsportretten.

Voor de erfgoeddag van **13 april** aanstaande zoeken we mensen uit Dadizele: kinderen, tieners volwassenen mannen en/of vrouwen, medioren en senioren, zwangere vrouwen etc. die zich thuis in hun gewone doen willen laten fotograferen, alleen of met hun familieleden, binnenshuis of in de tuin, bij de dieren of in het "kotje". Geen poses, geen speciale kledij of schmink, gewoon het leven van elke dag, eventueel met een speelgoedje of een souvenir, een bijzonder voorwerp dat aan iets leuks of iets minder leuk doet denken of een bijzondere foto. Doe zeker mee en bel voor een afspraak naar Daisy Decoene op het nummer 056/50.29.49 of contacteer een ander bestuurslid. Het resultaat wordt op erfgoeddag tentoongesteld in het Torreke.

OPROEP 2: landbouw.

De tentoonstelling in het WE van **8 en 9 november 2008** zal deze keer over de landbouw handelen. Wie heeft nog leuke foto's van arbeid op de boerderij en/of het veld, pachtboekjes, plannen van hoeven, verhalen, enz. van nog bestaande en verdwenen boerderijen en hun bewoners ? Neem contact op met een bestuurslid en we komen langs. Het uitgeleende materiaal wordt zoals steeds zeker terugbezorgd, tenzij wij het mogen houden en bewaren in ons archief. We maken er weer een boeiende tentoonstelling en al even boeiende Sprokkels van !



Programma 2008

- **13 april:** Erfgoeddag: "Gezinsportretten"
- **12 mei** (Pinksterenmaandag): jaarlijkse uitstap. Voor 2008 is de bestemming nog niet gekend, maar u kent ons, het wordt weer een topper !
- **9 oktober :** vertelavond
- **8 en 9 november:** tentoonstelling landbouw. Ter gelegenheid van de tentoonstelling zal het jaarboek 2008 opnieuw opgehaald kunnen worden.

Kattebelletjes

In de Gazette van Kortrijk van 05.09.1901, blz 2 kol. 5 verscheen het volgende:

“Jongeling van zeer goede familie, met zeer goede getuigschriften van eenen priester, hebbende positie aan d’hand van 3200 fr. ’s jaars, en daarbij nog schoone prachtige winkel, vraagt zeer godvruchtige dochter ten huwelijk met 5000 fr. tot onderstand in zijne bediening. Schrijven d. G.M. poste restante Ledeghem”.

Wie schuilt achter dit bizarre huwelijksverzoek ? Een Daiselnaar misschien ?



De Poperingenaar van 29.11.1925 vermeldt:

“Dadizeele. – Erg ongeluk – De 20-jarige brouwersgast Gaston Santy, van Dadizeele, wilde Donderdag een voertuig vooruitsteken. Hij gleed uit en viel, zoodat een der wielen hem de linkerhand vermorzelde. Drie vingers waren gedeeltelijk verpletterd en de geneesheer Dr Frutsaert moest tusschenkomen om het slachtoffer te verplegen.”

Zijn er nog lezers die weet hebben van Gaston Santy ? Familie of buren ? In welke brouwerij werkte hij ? De redactie staat open voor alle inlichtingen.



Foto uit de jaren 50. Voetbalclub van lokaal Sint Pieter.

Wie zit uiterst rechts op eerste rij?

Van de 33 personen zijn er nog een tiental in leven.



H.K. "Dadingisila" vzw
Mandellaan 59
8890 DADIZELE

Telefoon: 056/50.21.76

Fax: 056/50.21.76

E-mail:

dadingisila@belgacom.net

Fin.rek: 860-0118058-88

**BEZOEK ONS OP HET
WEB!**

www.dadingisila.be

Voor inlichtingen over "Dadingisila" kan je terecht bij onze *bestuursleden*:

Voorzitter:

Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele

Secretaris:

Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 8890 Dadizele

Archivaris:

Joël Dezegher, Millesteenstraat 31, 8890 Dadizele

Bestuursleden:

Veerle Demeulenaere,

Mgr. Cardijnlaan 17, 8890 Dadizele

Paul Demyttenaere,

Dadizeelsestraat 253, 8890 Moorslede

Ann Lezy, Millesteenstraat 89, 8890 Dadizele

Xavier Monteyne, Menenstraat 78, 8890 Dadizele

Mark Reynaert, Sperredreef 32, 8890 Dadizele

Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele

Ann Vandenbussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele

Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele

"VOLKA VAN DAISEL IS TOP"



Dit is de titel van een krantenartikel uit *de Krant van West-Vlaanderen* van 28-09-07, editie kust.

Uitgeweken Daiselnaar *Lieven Goddeeris* (afkomstig van de hofstede langs de doodlopende keiweg die vertrekt in de Geluwestraat en uitkomt aan het huis van Roger Vanrobaeys-Mina Kesteloot) die al jaren veearts is in Diksmuide, slaagde erin op

de nationale keuring van witblauwe koeien in het Waals Libramont de eerste prijs te winnen.

"Ik ben afkomstig van Dadizele, vandaar dat alle kalveren die hier geboren worden "van Daisel" als 'familienaam' hebben" zo vertelt hij.

Uit 100 kandidaturen waren er maar 20 dieren uit Vlaanderen weerhouden voor deze prijskamp en die namen het op tegen ... 130 Waalse koeien. Volka van Daisel (850 kg) versloeg ze allemaal !

Lieven en zijn zoon Jeroen vertellen dat het ras waarin ze gespecialiseerd zijn een typische Belgisch ras is: andere landen zijn er nog steeds niet in geslaagd om het Belgische niveau te benaderen.

Volgens hen komt het doordat de Vlamingen "een beetje meer en liever werken dan de anderen" !

Het vlees van die koeien bevat uitzonderlijk weinig vet zodat de Amerikanen er alles aan doen om dit ras binnen te halen en hun dierenartsen naar Vlaanderen sturen om deze dieren te bestuderen.

Lieven en Jeroen uit Daisel aan de top !