

'T DAISELS KATTEBELLETJE

Heemkundige kring "Dadingisila" vzw



Jaargang 2,
nummer 3

December 2005

Lid worden van onze Heemkundige Kring: een goed idee !

- *Voor 15,00 euro ben je een gans jaar lid, word je uitgenodigd naar onze activiteiten en ontvang je het jaarboek "Dadingisila Heemkundige sprokkels" helemaal gratis*
- *Vanaf 25,00 euro ben je erelid en kan je veel van onze activiteiten gratis meemaken !*

2006: wij jubileren ...

We hebben een *druk en interessant jaar* achter de rug, met onder andere de *onthulling van de replica van de grafsteen van Gille de Dadizele* in februari, met onze *erfgoeddag in april* waar er uit volle borst werd meegezongen en flink gelachen met de Deizelse verhalen, er werd *gewandeld in Waregem* en onze *jaarlijkse tentoonstelling* over kunst genoot veel bijval van leden en niet-leden die van kunst houden. Toppunt van onze activiteiten was de *powerpointvoorstelling van Jan Staelens* over Dadizele van de oerknal tot de 21^{ste} eeuw. Op 13 oktober was het Torreke te klein voor de meer dan honderd geïnteresseerden. Jan maakte een juweeltje van de verschillende foto's die de bestuursleden van onze kring hadden bijeengeraapt. Uren werk werden beloond door een luid applaus.

Omdat zoveel werk en dergelijk resultaat niet zomaar in een lade mogen verdwijnen, hebben we beslist om *dit spektakel volgend jaar nog eens aan te bieden*, voor wie er nu niet bij kon zijn. Deze keer verhuizen we ook naar een grotere zaal – de Ommeganck - waardoor meer mensen de voorstelling zullen kunnen volgen. Het wordt ook een zondagnamiddag activiteit in plaats van een avondvoorstelling. **Hou alvast de datum vrij: zondag 24 september 2006.**

Die dag vieren we ook een beetje feest omdat onze Heemkundige Kring op 28 november 2006 precies *15 jaar* wordt. We hopen dat u massaal komt meevieren.

Om de traditie van één boek per vijf jaar in ere te houden, zal er ook nu een boek worden voorgesteld, gebaseerd op de *oorlogsherinneringen van Sylvere Dezegher*, vader van onze archivaris. Het boek zal ook rijk geïllustreerd zijn. Meer nieuws hierover later.

2005 was ook een belangrijk jaar voor ons *Fonds de Croix*. Na het overlijden van Dokter Spycckerelle uit Roeselare, konden we via zijn kinderen een *deel van het archief van het kasteel van Dadizele* terugbrengen naar ons dorp. We hadden deze loten gemist op een veiling in Brussel, enkele jaren geleden. We zijn trots nu al voor de derde keer belangrijke documenten te hebben teruggekocht. We hopen in de toekomst nog meer te kunnen recupereren, vooral de Gedenkschriften van Ridder Jan die nog in privé handen berusten.

Tot slot hou ik eraan om alle Dadizelenaars via deze weg een *gelukkig en voorspoedig 2006* toe te wensen in naam van alle bestuursleden van onze kring. Ik hoop dat jullie nu stilaan overtuigd zullen zijn

(vervolg p.2)



(vervolg van p. 1)

van onze goede werking en dat u beslist om lid te worden (of erelid, als u al lid bent). Op de eerste pagina leest u meer over de voorwaarden.



Ik hoop tenslotte ook dat 2006 voor alle verenigingen en hun medewerkers een goed jaar mag worden, met een rijk aanbod en ruime interesse van de bevolking. Al die vrijwilligers werken uren aan een stuk en volledig gratis om hun, maar vooral uw leven zinvoller en gelukkiger te maken.

Daisy DECOENE - Voorzitter

Programma 2006

Onze activiteiten
zijn niet alleen
uiterst interessant,
je ontmoet er ook
Daiselnaars en
oud-Daiselnaars
voor een gezellige
babbel !

Zondag 23 april: deelname aan de *Erfgoeddag*. In het thema "*Kleur*", zullen we vlaggen tonen. Alle verenigingen (of particulieren) die nieuwe en oude vlaggen van Dadizele in hun bezit hebben mogen ons contacteren. Met veel plezier zullen we ook *hun vlaggen tentoonstellen*.

Pinkstermaandag 5 juni gaan we *samen op stap*. Bestemming wordt wellicht *Veurne*.

Op **zondag 24 september** vieren we ons *15-jarig bestaan* in de Ommeganck. We herhalen de *powerpointvoorstelling* van 13 oktober 2005, we stellen een *nieuw boek* voor met de oorlogsherinneringen van *Sylvère Dezegher* en we maken er een gezellige namiddag van.



Wegens de viering van *15 jaar Dadingisila*, is er dit jaar *geen vertelavond*.

Het leek ons een goed idee om in het jaar van de *gemeenteraadsverkiezingen* op onze **jaarlijkse tentoonstelling op 4 en 5 november** de vroegere gemeenteraadsverkiezingen in beeld te brengen aan de hand van foto's en documenten. Ook voor deze activiteit mag je nu al een bestuurslid contacteren *als je materiaal ter beschikking kan stellen*. We beloven er goed voor te zorgen.



Weetjes, naast historisch gefundeerde bijdragen en tal van interessante foto's over mensen en gebeurtenissen krijg je als lid elk jaar gratis aangeboden in ons jaarboek.

Spreek gerust een van de bestuursleden aan of bezoek op een 1^{ste} zaterdag van de maand ons lokaal, Ledegemstraat 2.

Je bent er altijd welkom!



Oproep

Hebt u *interessant materiaal liggen* in verband met Dadizele, aarzel dan niet om ons te contacteren: met uw toestemming kopiëren of fotograferen we uw stukken. *Nog beter* is dat u ze aan onze VZW schenkt. Onze stille hoop is nog steeds een permanente tentoonstellingsruimte en documentatiecentrum te openen in Dadizele, een soort "levend museum", waar waardevolle documenten en objecten te raadplegen en te zien zijn.

Wat voor u niet waardevol lijkt, is het misschien wel voor ons en voor de geschiedenis van ons dorp.

*Wie ons
materiaal schenkt
of ter beschikking
stelt, kan op zijn
twee oren slapen:
er wordt
uitstekend voor
gezorgd !*



Op 4.7.1958 ? (datum niet erg leesbaar) bezocht De Boerenbond Dadizele de bloemmolens van Merksem.

v.l.n.r. 1ste rij: Paul Ledoux, Gerard Talpe, Gerard Devoldere, Petrus Pattou, Antoon Ghesquière, Urbain Bekaert

2de rij : Robert Cardoen, Jules D'Halleweyn, Gerard Vandenbulcke, Frans Ghekiere, Gids Merksem

3de rij : Camiel Maertens, Jozef Decoorne, ?, Maurice Vervaeke, Jozef Naert. (Wie vult het vraagteken in ?)

Voor genealogen:

André Verfaillie en Linda Van Canneyt bewerkten **GEBOORTEN, HUWELIJKEN en OVERLIJDENS** in Dadizele voor de periode 1796 tot 1904. Het 1ste deel van **1796 tot 1850** is reeds beschikbaar. Het 2de deel verschijnt binnenkort.

Bezoeken burgerlijke stand Moorslede wordt dus overbodig. Je kan terecht in het lokaal van de Heemkundige Kring te Dadizele, iedere 1ste zaterdag van de maand van 9 tot 11.30 uur, of na afspraak.



H.K. "Dadingisila" vzw
Mandellaan 59
8890 DADIZELE

Telefoon: 056/50.21.76
Fax: 056/50.21.76
E-mail:
dadingisila@belgacom.net

Fin.rek: 860-0118058-88

**BEZOEK ONS OP HET
WEB!**

www.dadingisila.be

Voor inlichtingen over "Dadingisila" kan je terecht bij onze *bestuursleden*:

Voorzitter:

Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele

Secretaris:

Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 8890 Dadizele

Archivaris:

Joël Dezegher, Millesteenstraat 31, 8890 Dadizele

Bestuursleden:

Veerle Demeulenaere,

Mgr. Cardijnlaan 17, 8890 Dadizele

Paul Demyttenaere,

Dadizeelsestraat 253, 8890 Moorslede

Guido Ghekiere, Beselarestaat 48, 8890 Dadizele

Xavier Monteyne, Menenstraat 78, 8890 Dadizele

Mark Reynaert, Sperredreef 32, 8890 Dadizele

Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele

Ann Vandenbussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele

Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele

KATTEBELLETJES

- In 1755 bestond er in Dadizele reeds een "**sondaghschoole**". Dit blijkt uit een schrijven van Guilielmus, bisschop van Ieper waarbij hij ten eeuwigen dage 40 dagen afluut schenkt aan degenen die met grote ijver de "*Jonckheid in de Sondaghschoole bestieren ende onderwysen*"

- Het document (KA-GEN-KL01-MP081 doc 93) uit ons archief is een schrijven van advocaat van HUELE aan de Heer van Dadizele dd **17 mei 1722**: "...over de schenkingen opde restance vande **nieuwen bouw van tcasteel** van dadiseele ende opde boimen die gecapt ende verpacht syn ende datter noch twee so veel als gedaen waeren,..." Kunnen we daar uit afleiden dat het huidige kasteel in die jaren gebouwd werd? Wie interesse heeft, ons archief is iedere 1^{ste} zaterdagvoormiddag van de maand toegankelijk.

- De Biekorf (Westvlaams Archief voor Geschiedenis, Oudheid en Folklore) jaargang 1963 pag 140 vermeldt dat men in Diksmuide vóór de oorlog van veertien **op bedevaart naar Dadizele** ging om de genezing van zieke kinderen te bekomen: "*Voor de kinkhoest trokken ze naar Deizele en brachten e' roo' draadje mee, ze sneden dat in fijne kleine beetjes om in de pap van 't kindje te mengen, e' snippertje me e' keer.*"

- **Enkele losse feitjes i.v.m. vernieuwing Dorpskom rond 1900**: De huizen op de Plaats, ook de huisjes naast Sint-Sebastiaan werden afgebroken. In 1900 verkocht Wed. Serruys-Debacker haar huis en vraagt recht van voorkeur te hebben op een deel bouwgrond in de nieuwe inrichting. Wed. Maertens verkoopt zonder voorwaarde.

- Onlangs werd op een verkoopsite van internet een **oorlogsmedaille** aangeboden van een soldaat: 20654 Pte Alexander Mac Donald Simpson – 1st Bn. Royal Irish Rifles

Deze jonge Ierse soldaat werd op 19-jarige leeftijd gedood op 14/10/1918, enkele dagen voor de Wapenstilstand dus. Hij was de zoon van David en Lily Simpson uit Belfast. Hij werd begraven te **Dadizele**.