

'T DAISELS KATTEBELLETJE



Heemkundige kring "Dadingisila" vzw

Jaargang 9,
nummer 17
December 2012

Lid worden van
onze Heemkundi-
ge Kring: een wijs
besluit !

- *Voor 17,00 euro
ben je een gans
jaar lid, word je
uitgenodigd naar
onze activiteiten
en ontvang je het
jaarboek
"Dadingisila
Heemkundige
sprokkels"
helemaal gratis*
- *Vanaf 27,00 euro
ben je erelid en
kan je veel van
onze activiteiten
gratis meema-
ken !*

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar !

Sinterklaas moet deze week nog langskomen als ik dit schrijf, maar u krijgt ons Kattebelletje pas te lezen rond Nieuwjaar, vandaar deze wens.

Net als bij mij zal 2012 ongetwijfeld goede, minder goede en ronduit slechte momenten voor u hebben meegebracht. Omdat we sterk zijn, rechten wij onze rug en gaan we verder.

Wel dit zijn dan ook mijn oprechte wensen voor 2013, geen clichés, maar diep gemeend: geniet van de mooie momenten, leg ze vast in je hart. Hou je sterk bij de minder mooie momenten en als het helemaal niet meezit, zoek dan steun bij vrienden en familie.

Ook binnen je vereniging kunnen een goede verstandhouding en vele neuzen in dezelfde richting voldoening en geluk met zich meebrengen. Geef niet toe aan individualisme, maar zoek integendeel je geluk bij anderen.

Binnen onze heemkundige kring maken wij veel mensen tevreden en gelukkig: door tentoonstellingen over hoe het leven in Dadizele vroeger was, door herinneringen op te halen in vertelavonden en onze jaarlijkse uitgave "de Sprokkels", door mensen samen te brengen. Dit jaar slaagden wij erin om voor onze tentoonstelling over het Dadipark zo'n 900 mensen naar het Torreke te lokken. Als dat niet geslaagd is !

We blijven ons verder inzetten, we blijven verder zoeken omdat het ook ons gelukkig maakt als een kind wanneer we weer iets nieuws ontdekken. We hopen u in 2013 opnieuw te kunnen ontmoeten op een of andere activiteit en als u dan nog niet hebt gedaan ... word dan lid van onze kring. Het loont zeker de moeite en het helpt ons vooruit.

Daisy Decoene
Voorzitter





Voor genealogen en andere geïnteresseerden:

Nieuwe aanwinst in ons archief – elke zaterdagvoormiddag toegankelijk.

André Verfaillie verzamelde en verwerkte al de nog bestaande Doopakten van Dadizele voor de periode 1617-1842. Een monnikenwerk !

Dit doopregister is een rijke aanvulling van de bewerking Burgerlijke Stand in de registers geboorten 1796-1904, overlijdens 1796-1904 en huwelijken 1798-1904 – eveneens van zijn hand.

Raf in nauwe schoentjes.



Als een grappenmaker en mensenfopper eerste klas zelf eens in nauwe schoentjes, in dit geval rijkswachtschoentjes komt te staan, dan zouden zelfs de stenen deze mare aan de vroeger gefopten willen meedelen. Raf van de Casino staat in de Pompeschittersgemeente aan het hoofd van de joligaards en vandaar dat dit toch banaal gegeven onze bladzijde haalt, een stuk levendiger gemaakt door onze tekenaar

Filip Cardoen. De lezers zullen zich nog wel onze kollega-persmedewerker herinneren, die niet met een kluitje uit het riet, maar met een heuse steen bijna in de vijver gestuurd werd. Nu moet het wel lukken zeker, dat diezelfde Sperredreef de wakkere en steeds bezige Raf op een laat avonduur (wij typten bijna avontuur) met zijn fiets door de straat komt gereden. Net op het ogenblik dat de rijkswacht op ronde dezelfde straat inrijdt. Niets adembenemends, zelfs niet als het donker is, maar dan moet het voor- en achterlicht van de fietsers branden. En dat ook van een werkman in dienst van de gemeente. Dat ondervond Raf het best, toen de rijkswacht hem deed stoppen en informeerde over het ontbreken van enig licht. Neem van ons maar aan, dat Raf nu niet dacht aan één of andere gardegrap, maar zich probeerde uit te nauwe schoentjes te wringen. Hij sleurde er zelfs de kommissaris bij (waardoor hij de gendarmen van dienst dacht te vertederen), door hen te verklaren dat hij in dienst van de kommissaris aan het werk was. Of Raf uiteindelijk op de bon gevlogen is, kunnen wij onze lezers niet meegeven. Onze informatiebron wist alleen nog te vertellen dat Raf er erg beteuterd stond bij te kijken en de gendarmen afscheid namen met "...en doe de groeten aan de kommissaris", terwijl Raf - vooraleer hij te voet verder trok - alle richtingen uitkeek om na te gaan of niemand hem in zijn nauwe schoentjes had zien staan.

Jaarprogramma 2013.

Op zondag 21 april 2013 gaat in Vlaanderen opnieuw de *Erfgoeddag* door, een initiatief van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het thema "*Stop de tijd !*" wordt door onze vereniging ingevuld met *een geleid bezoek aan de toren van de basiliek*. U wordt om 9u30, 13u30, 15u00 of 16u30 door een van onze bestuursleden meegenomen voor deze boeiende rondleiding. Het bezoek is bovendien *gratis* en er wordt ook *een kleine tentoonstelling* rond het thema opgezet. Aangezien het deelnemersaantal beperkt is moet er wel *vooraf worden ingeschreven op dadingisila@belgacom.net* of via een telefoontje naar secretaris Gerdy Verstraete op 056/50 21 76 of 0474/43 90 48 met vermelding van het *aantal deelnemende personen en het uur van afspraak*.

Dezelfde dag gaat in samenwerking met verschillende verenigingen om 20 u in het *Gemeenschapscentrum De Bunder* in Moorslede de voorstelling van de monoloog "*Moeder, we zullen goed voor elkaar zorgen*" door. Auteur-acteur *Yves Durnez* uit Geluwe brengt hierin het verhaal van zijn vader en ooms die naar Auschwitz, Buchenwald en Flossenbürg gedeporteerd werden en waarvan uiteindelijk slechts Marcel op 18 mei 1944 terugkeerde. Het geheel wordt ondersteund door een *muzikaal ensemble* dat met enkele composities van Rik Lefevere de verhaallijn onderstreept. Hanne Lefevere schreef het slotlied dat door de muzikanten a capella gezongen wordt.



Op 1 mei gaat de *Heulebeek(fiets)tocht* door, een samenwerking tussen verschillende erfgoedverenigingen uit de streek. Natuurlijk wordt hierbij ook Dadizele aangedaan !

Op Pinkstermaandag 20 mei gaat ons jaarlijks *stadsbezoek* naar *Blankenberge*, waar we op sleeptouw genomen worden door stadsgids Rita Van Stalle.

Op de *vertelavond* van **3 oktober** brengt auteur *Lut Vanoverberghe* het levensverhaal van *Maria (Miete) Corneillie*, een schatrijke dame uit Moorsele die in haar testament voorzag dat er op "*De Kleppe*" in Dadizele *een kapel* moest gebouwd worden, hetgeen dan ook gebeurde.

Op 9 en 10 november tenslotte gaat dan opnieuw onze *jaarlijkse tentoonstelling* door. We zullen het dit keer hebben over de *Dadizeelse militairen en miliciens*. Wie over foto's, brieven of gewoonweg enkele leuke anekdotes beschikt, kan die nu al kwijt bij een van onze bestuursleden !

Weetje.

De verkoop van *het "Blindenbloempje"* was jarenlang een begrip in Vlaanderen. Zo werd voor zondag 22 april 1962 in het parochieblad het volgende aangekondigd: "*Heden Zondag, Pasen, verkoop van het blindenbloempje ten voordele van hen die Gods schone schepping niet kunnen aanschouwen. Warm aanbevolen !*"



H.K."Dadingisila" vzw
Mandellaan 59
8890 DADIZELE

Telefoon: 056/50.21.76

Fax: 056/50.21.76

E-mail:

dadingisila@belgacom.net

Fin.rek: BE56 8600 1180 5888

**BEZOEK ONS OP HET
WEB!**

www.dadingisila.be

Voor inlichtingen over "Dadingisila" kan je terecht bij onze *bestuursleden*:

Voorzitter:

Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele

Secretaris:

Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 8890 Dadizele

Archivaris:

Joël Dezegher, Millesteenstraat 31, 8890 Dadizele

Webmeester:

Xavier Monteyne, Menenstraat 78, 8890 Dadizele

Bestuursleden:

Fransien Bekaert, Sperredreef 32, 8890 Dadizele

Mia Bekaert, Bakkerhoekstraat 19, 8890 Dadizele

Veerle Demeulenaere, Mgr. Cardijnlaan 17, 8890 Dadizele

Paul Demyttenaere, Dadizeelsestraat 253, 8890 Moorslede

Ann Lezy, Millesteenstraat 89, 8890 Dadizele

Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele

Ann Vandebussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele

Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele



**1968: Eerste leerlingen van
de Muziekschool Dadizele,
bij-afdeling van
de Stedelijke Muziekacademie Roeselare**

In verband met onze laatste tentoonstelling over het Dadipark, hebben we een compilatie gemaakt van vier filmpjes over het Dadipark die we voor 6 euro te koop aanbieden. Voor bestelling kan u terecht op ons mailadres of bij een van onze bestuursleden.

Weetjes, historische bijdragen en tal van onuitgegeven foto's krijg je als lid elk jaar gratis aangeboden in ons jaarboek. Spreek een van de bestuursleden aan of bezoek op een 1^{ste} zaterdag van de maand ons documentatiecentrum, Ledegemstraat 2.

Geïnteresseerd om mee te werken als bestuurslid? Alle helpende handen zijn welkom!