

# 'T DAISELS KATTEBELLETJE



Dadingisila  
Heemkundige Kring

Jaargang 8,  
nummer 15

December 2011

Lid worden van  
onze Heemkundige  
Kring: een wijs  
besluit !

- Voor 17,00 euro ben je een gans jaar lid, word je uitgenodigd naar onze activiteiten en ontvang je het jaarboek "Dadingisila Heemkundige sprokkels" helemaal gratis
- Vanaf 27,00 euro ben je erelid en kan je veel van onze activiteiten gratis meemaken !

*Heemkundige kring "Dadingisila" vzw*

## 2012 piept om de hoek !

Terwijl ik dit schrijf, net na Sinterklaas, glijdt 2011 langzaam maar zeker voorbij en piept 2012 al om de hoek, vooral als je voortgaat op de media en de handelszaken. In deze donkere periode, door veel lichtjes en bling-bling opgelicht, is het tijd om eens stil te staan bij het afgelopen jaar en plannen voor het komende te maken.

In 2011 bestond onze kring 20 jaar. Grote vieringen zijn er niet geweest, maar toch hebben we enkele initiatieven genomen om dat wat in de kijker te plaatsen. In het begin van het jaar hebben we een nieuw logo gelanceerd en op het einde van het jaar hebben we tijdens onze jaarlijkse tentoonstelling onze leden naar de voorgrond geschoven. Dat werd gesmaakt.

Tussenin hebben we een meer dan succesvolle erfgoeddag in de Kernemelkstraat meegemaakt, waar een 1000-tal mensen op afgekomen zijn, leden en niet-leden, toeristen, toevallige voorbijgangers. Ook de bewoners zelf hebben er van genoten, net als wij. Terloops ook nog even vermelden dat we voor ons project rond de bewoners van het kasteel (tentoonstelling en spektakel in november 2010) door de Provincie voor de eerste erfgoedprijs werden genomineerd. We hebben geen geldprijs gewonnen, maar toch kwamen we niet als verliezers uit deze wedstrijd. De nominatie was voor ons, voor Mariënstede en voor de regisseur en de spelers reden genoeg om fier te zijn.

In 2012 starten we dus met nieuwe moed aan een nieuw jaar, vol activiteiten waarmee we u hopen te plezieren als lid, maar ook als (nog) niet-lid. Kom eens af en geniet mee met de bijna 300 gezinnen die lid zijn van onze kring. Intussen wens ik u in naam van alle bestuursleden een warm, gezellig, gezond en vriendschappelijk 2012 toe.

Tot binnenkort op één van onze activiteiten?



Daisy Decoene, voorzitter



## Oproep !

Voor de *erfgoeddag rond "Helden"* zijn we op zoek naar alle *oorlogsslachtoffers van WO I en WO II (soldaten en burgers)* alsook naar *alle oud-strijders van beide oorlogen*. Voor de overledenen zoeken we een *foto uit de tijd en/of een rouwprentje*. Een brief of een dagboektekst van de betrokkenen interesseert ons ook. We hebben zelf al een lijst samengesteld, maar die is te lang om hier te publiceren. *Op onze website [www.dadingisila.be](http://www.dadingisila.be) vind je die terug*. Bekijk ze eens en contacteer ons met meer gegevens, foto's, informatie en documentatie. Alle materiaal wordt uiteraard terug bezorgd na het inscannen of kopiëren. *Neem contact op met één van onze bestuursleden*. De nog levende oud-strijders mogen ons uiteraard ook contacteren. Met dit alles maken we er een mooie dag van. Dankzij uw hulp uiteraard.

## Wij willen sneeuw !

Is winterpret er voor de volwassenen wel weinig bij, het jonge volkje verlangt des



te meer naar een fikse sneeuwbuï. Ook het jonge Pompeschittersvolkje was in de hoogste hemel als tijdens de laatste dagen van de vakantie de sneeuwvlokken over de gemeente neerdwarrelden. En een frisse neus was er graag bijgenomen want die kon de pret over de sledetochten en het glijbaanplezier niet deren.

Maar owee, kwam er daar geen grote-mensen-auto met flikkerend licht aangereden in de Begonialaan? Ook op deze wijk had het jonge volkje er weet van dat Raf van de Casino zijn gemeentelijke driewieler geruild had voor de gemeentelijke kamion annex strooitoezel.

Dat de grote wegen sneeuwvrij gemaakt werden kon de jongste Begonialaanbewoners niet zenuwachtig maken. Maar hun sneeuwtaaij kon en mocht niet bestrooid worden. Zij zouden de strooimannen saboteren en ze posteerden zich op straat. Er waren er zelfs die borden omhoog staken met de veelzeggende woorden: "Wij willen sneeuw". Maar veel overredingskracht diende het jonge volkje niet aan de dag te leggen

Raf herinnerde zich de eigen sneeuwbaltijd en een sneeuwbalbekogeling later maakte de strooiwagen rechtsomkeer met het strooitoezel tussen de achterwielen getrokken. Tot groot jolijt van de kinderen die hun laatste vakantiedagen met sneeuwpret konden vullen.

**De weekbode 14.01.1985**

## Jaarprogramma 2012.

### 22 april 2012: Erfgoeddag onder het thema "Helden":

- In de *kapel van de begraafplaats van Dadizele* wordt een tentoonstelling gehouden als hulde aan onze oud-strijders. Aan de hand van rouwprentjes, foto's, maar ook brieven geven we een beeld van wie deze mensen waren. Bij geregelde tijdstippen is er een rondleiding nabij de grafzerken van deze verdienstelijke Dadizelenaars. Er worden brieven van soldaten voorgelezen en er is een streepje muziek.
- In het '*Daizels Front*'-museum stelt *Fabian Verstraete* zijn indrukwekkende collectie uit de Tweede Wereldoorlog voor. *Het museum bevindt zich boven café "De Biechtstoel"* op de Dadizeelse Plaats. Van mannequinpoppen in zowat 25 verschillende uniformen tot tijdschriften, brieven van krijgsgevangenen, wapens ... worden tentoongesteld. Er staat zelfs een paard, getooid in Duitse uitrusting.
- Tijdens de slag bij Dadizele van 26 mei 1940 raakte de Waalse, thans 91 jarige, soldaat *Marcel Pestiaux*, die deel uitmaakte van de 2de c<sup>ie</sup> Jagers-te-paard ernstig gewond. Hij werd ter verzorging overgebracht naar een hoeve in Dadizele. *Deze verdienstelijke oud-strijder zal in retro-stijl naar het gemeentelijk domein 't Torreke gebracht worden, voor een passende gemeentelijke hulde.*



**28 mei 2012:** bezoek aan de stad **Ronse**. Begeleide stadswandeling met bezoek aan de St.-Hermescrypte en de Kapel van de Arme Klaren. Het aantal deelnemers is beperkt. *Laat nu reeds weten of u wenst deel te nemen !*

**4 oktober 2012:** vertelavond met *Patrick Sioen*, geboren Daiselnaar en een ganse beroepsloopbaan lang *cameraman bij de openbare omroep*. Hij zal het hebben over zijn ervaringen bij de toenmalige BRT (thans VRT) o.m. als sportverslaggever, maar ook tijdens de Golfoorlog in gezelschap van Rudi Vranckx. Wij beloven u alvast een boeiende avond !

**3 en 4 november 2012:** tentoonstelling: *Het Dadipark* in Dadizele.



### "Brasov dankt Dadizele"

Zo staat in de brief die *Jeff Dufour* uit de Ketenstraat te Dadizele kreeg van *twee vrouwelijke ingenieurs uit Roemenie*. Ze waren verantwoordelijk voor de verdeling van kleding- en voedselpakketten die Dadizele vorig jaar in december opstuurde. Meteen een bewijs dat de goederen in goede handen terecht kwamen. Pittig detail: de kontakten kwamen tot stand via *een naamkaartje dat Jeff in de rand van een hoed had verstoep*.

Het Nieuwsblad 27-02-1990.





H.K."Dadingisila" vzw  
Mandellaan 59  
8890 DADIZELE

Telefoon: 056/50.21.76  
Fax: 056/50.21.76  
E-mail:  
dadingisila@belgacom.net

Fin.rek: 860-0118058-88

**BEZOEK ONS OP HET  
WEB!  
[www.dadingisila.be](http://www.dadingisila.be)**

Voor inlichtingen over "Dadingisila" kan je terecht bij onze *bestuursleden*:

**Voorzitter:**

Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele

**Secretaris:**

Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 8890 Dadizele

**Archivaris:**

Joël Dezegher, Millesteenstraat 31, 8890 Dadizele

**Webmeester:**

Xavier Monteyne, Menenstraat 78, 8890 Dadizele

**Bestuursleden:**

Fransien Bekaert, Sperredreef 32, 8890 Dadizele

Mia Bekaert, Bakkerhoekstraat 19, 8890 Dadizele

Veerle Demeulenaere, Mgr. Cardijnlaan 17, 8890 Dadizele

Paul Demyttenaere, Dadizeelsestraat 253, 8890 Moorslede

Ann Lezy, Millesteenstraat 89, 8890 Dadizele

Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele

Ann Vandebussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele

Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele



**Oproep aan iedere  
Daiselnaar**

Het thema van onze november tentoonstelling is **het Dadipark**.

Wie heeft nog foto's als kind, als bewaker of als werker op het speelplein? Wie heeft daar nog gewerkt en wil zijn of haar verhaal doen voor onze Sprokkels? **Help ons door contact op te nemen.** Ook hier wordt alle materiaal terug bezorgd na het inscannen of kopiëren.

*Weetjes, naast historisch gefundeerde bijdragen en tal van interessante foto's over mensen en gebeurtenissen krijg je als lid elk jaar gratis aangeboden in ons jaarboek.*

*Spreek gerust een van de bestuursleden aan of bezoek op een 1<sup>ste</sup> zaterdag van de maand ons documentatiecentrum, Ledegemstraat 2.*

*Geïnteresseerd om mee te werken als bestuurslid? Alle helpende handen zijn welkom!*