

'T DAISELS KATTEBELLETJE



Jaargang 6,
nummer 10
Juli 2009

Beste Dadizelenaar

De vakantie staat weer voor de deur. Voor ook wij wat rust nemen en onze heemkundige activiteiten wat aan de kant schuiven, willen we u nog dit Kattebelletje bezorgen.

Zoals steeds gebeurt dit gratis en komt het in alle brievenbussen van Dadizele terecht.

Lid worden van onze Heemkundige Kring: een wijs besluit !

- *Voor 17,00 euro ben je een gans jaar lid, word je uitgenodigd naar onze activiteiten en ontvang je het jaarboek "Dadingisila Heemkundige sprokkels" helemaal gratis*
- *Vanaf 27,00 euro ben je erelid en kan je veel van onze activiteiten gratis meemaken !*

We zijn al weer bijna een jaar bezig met de voorbereidingen van onze nieuwe tentoonstelling en met het in mekaar steken van de Sprokkels, onze jaarlijkse uitgave die steeds meer haar weg vindt naar onze leden.

Deze groeiende interesse maakt het voor ons plezant om verder te werken.

Naast onze vaste activiteiten zitten we ook vol plannen voor de toekomst.

Zo zijn enkele bestuursleden druk bezig met het in mekaar steken van een *brochure over de glasramen van onze basiliek*, een uitgave van de parochie en de VVV in samenwerking met onze Heemkundige Kring. Daarnaast nemen we ook *verhalen* op van mensen die *WO II hebben meegemaakt als kind, als jongere, als soldaat, als vrouw, als gevangene ...* We proberen alle aspecten aan bod te laten komen. Hoe meer verhalen dus, hoe liever. Wie zich geroepen voelt mag ons steeds contacteren. We nemen een half uurtje tekst op. Het is de bedoeling om met alle verhalen een mooi project op te zetten voor de viering van ons 20-jarig jubileum in 2011.

Maar meer daarover later.

In 2010 werken we eveneens mee aan de viering van *25 jaar Mariënstede*, maar ook hierover meer in een volgende editie.

Er rest mij alleen u allemaal een deugddoend, rustgevend of avontuurlijk verlof toe te wensen.



Bij ons ben je aan het juiste adres met documenten, boeken en voorwerpen in verband met Dadizele.

Als vzw zijn wij immers strikt aan onze statuten gebonden. Zo zijn wij er zeker van dat het archief in Dadizele blijft en nooit in private handen terecht komt !

Rondleiding op de begraafplaats in Dadizele n.a.v. 'Open Monumentendag' op 13 september 2009.

Binnen de regio TERF wordt op Open Monumentendag campagne gevoerd rond funerair erfgoed.

HK Dadingisila geeft naar aanleiding hiervan een rondleiding op de oude begraafplaats van Dadizele. **Om 13u30** wordt u aan de ingang (hoek van de Beselare- en Geluwestraat, dicht bij de Spaanse Kapel) van de begraafplaats verwacht voor een geleide wandeling.

Alma Samyn zal een korte toelichting over de Spaanse Kapel geven, nadien worden enkele graven van de oude begraafplaats besproken. Zij zal het vooral hebben over de personen die er begraven liggen.

Ann Lezy zal het hebben over de symboliek van funeraire elementen op diverse oude en recentere graven.

De wandeling zal ongeveer een uur duren.

Wie dat wenst kan nadien ook nog de Britse begraafplaats bezoeken, gelegen tussen de oude en de nieuwe burgerlijke begraafplaatsen. Hier is echter geen gids voorzien.

Programma najaar 2009

8/10/2009: we brengen de gedigitaliseerde versie van de film die werd opgenomen ter gelegenheid van de *huldiging van burgemeester Noël Devos in 1965*.

7-8/11/09: tentoonstelling met als thema *wijk- en buurtfeesten in Dadizele*.



Wie foto's, documentatie of een verhaal kwijt wil i.v.m. deze activiteiten kan steeds terecht bij één van onze bestuursleden !

Oproep !

Zijn er nog Daiselnaren die sigarenbandjes over Dadizele hebben?

Hiernaast een met krantenfoto van de Casino en rechts de naam: R. Nyffels – Boudrez: Raf de parochiewerker, de ouderen onder ons wel bekend!



Waar gebeurd

Naar jaarlijkse gewoonte vond rond **11 juli** een feestviering plaats voor de *Vlaamse feestdag*. Dat kon gaan van een kinderstoet of optreden op de trappen van de kerk. Dat werd meestal verzorgd door de school: Vlaamse liedjes, een toneeltje dat door meester Remi Sioen en meester Roger Vanelslander werd geregisseerd en door de leerlingen van de zesde klas werd opgevoerd. In 1952 - 650 jaar na de Slag der Gulden Sporen - was er een speciale vertoning: met de schoolkinderen speelden we op de trappen van de basiliek het dramatische werk "Philipinna, maagd van Vlaanderen" van Remi Ghesquière (toondichter en schrijver). Andre Allegaert uit onze klas mocht de hoofdrol spelen. Julien Joye en ikzelf speelden landsknechten, maar met de vlegelstokken konden we niet goed overweg, want ik kreeg meer slagen van Julien tegen mijn hoofd dan eigenlijk bedoeld was. Het hoogtepunt van het hele verhaal lag eigenlijk vóór het toneeltje, op het einde van de eucharistieviering. Koster Miel zal verstrooid geweest zijn en hij vergat de Vlaamse hymne te spelen. Tot ieders verbazing schreeuwde de pastoor, brancardier en overtuigd Vlaming uit de Eerste Wereldoorlog, dan ook op het einde van de mis in volle kerk uit: "Koster, de Vlaamse leeuw".

Mark Reynaert

Weetjes uit het Wekelijks Nieuws

29/11/1974

"*Ledegem, Dadizele en Rollegem-Kapelle hand in hand*" is de titel van een artikel waaruit blijkt dat verschillende vergaderingen plaats hebben gehad tussen de schepencolleges van Ledegem, Dadizele, Rollegem-Kapelle en Sint Eloois-Winkel n.a.v. de nakende fusies eind 1976. De drie gemeenten uit de titel konden het heel goed met mekaar vinden. Moorslede daarentegen wou zelfstandig blijven. Winkel wou in zee gaan met Izegem.

We weten intussen allemaal hoe het afgelopen is.

17/1/1975

Dapalo en VAD hadden een voorloper: *Blijf Jong Dadizele*, op 26 januari zouden ze samen met Roeselare AC de 4^{de} nationale dames-en jeugdcross inrichten in het park van *Maria Assumpta*, nu Mariënstede. Secretaris van de club was Walter Verduyn uit de Berkenlaan 11.

2/11/1973

Het jeugdtheater geeft op 3 november "*een avond vol muziek, dans, klank, zang en ritme*" in de zaal van het speelplein. Uit het artikel vernemen we dat het theater in 1969 onder impuls van Lena Dufour ontstond. De meisjesgroep "Beter Bewegen" oefende een jaar vooraleer ze hun eerste optreden gaven. De opvoering van 1973 was de tweede. De meer dan 100 kostuums voor het optreden werden door Lena zelf gemaakt. **Het zou interessant zijn om meer over deze twee verenigingen te vernemen en foto's te verzamelen. Wie wil ons helpen? Contacteer een bestuurslid.**



H.K. "Dadingisila" vzw
Mandellaan 59
8890 DADIZELE

Telefoon: 056/50.21.76

Fax: 056/50.21.76

E-mail:

dadingisila@belgacom.net

Fin.rek: 860-0118058-88

**BEZOEK ONS OP HET
WEB!**

www.dadingisila.be

Voor inlichtingen over "Dadingisila" kan je terecht bij onze *bestuursleden*:

Voorzitter:

Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele

Secretaris:

Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 8890 Dadizele

Archivaris:

Joël Dezegher, Millesteenstraat 31, 8890 Dadizele

Bestuursleden:

Mia Bekaert, Bakkerhoekstraat 19, 8890 Dadizele
Veerle Demeulenaere,

Mgr. Cardijnlaan 17, 8890 Dadizele

Paul Demyttenaere,

Dadizeelsestraat 253, 8890 Moorslede

Ann Lezy, Millesteenstraat 89, 8890 Dadizele

Xavier Monteyne, Menenstraat 78, 8890 Dadizele

Mark Reynaert, Sperredreef 32, 8890 Dadizele

Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele

Ann Vandenbussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele

Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele



Vertelavond 8 oktober 2009

Dit jaar stappen we eens af van de traditionele vertelavond.

Op de tentoonstelling van november 2006 rond de verkiezingen hebben we een beeld- en klankband laten afspelen rond de festiviteiten georganiseerd n.a.v. de inhuldiging van de toen jongste en pas verkozen **burgemeester**,

Noël Devos. Op zaterdag 29 en zondag 30 mei 1965 stond Dadizele op zijn kop. De film is een juweeltje omdat er zoveel bekende en minder bekende mensen op te zien zijn. **Kom op 8 oktober 2009 naar het Torreke** om ze met ons nog eens te ontdekken. Commentaar is toegelaten en zelfs gewenst.

De deuren gaan om 19u30 open.

Op de foto ziet u een deel van de stoet die door de inwoners van de wijken van Dadizele in mekaar werd gestoken, hier de wagen van de Ketenstraat met aan het stuur van de tractor Carlos Dendauw.